

Elkaar tot dienst zijn tot over de grenzen van het leven heen.

PASTORALE WILSVERKLARING

1. Indien ik in de eindfase van het leven kom te verkeren, wens ik:

- wel pastorale bijstand
- geen pastorale bijstand.

2. Indien wel dan in de vorm van:

- pastorale gesprekken met een priester
- Ziekenzalving (Bediening)
- ontvangen van de H. Communie thuis.

3. Na mijn overlijden wens ik een kerkelijke viering:

- aan de vooravond van de uitvaart/crematie
{dit is ook mede afhankelijk van het pastorale beleid en mogelijkheden in de parochie.}
- geen viering aan de vooravond van de uitvaart/crematie

Op de dag van de uitvaart/crematie, wens ik:

- Eucharistieviering in de kerk
- Alleen een samenkomst in het crematorium.

4. Vervolgens wens ik te worden

- begraven
- gecremeerd

5. Omtrent een gedachtenisprentje heb ik de volgende gedachten:

.....
.....

Aldus opgemaakt(datum)

.....(plaats)

Naam:.....

Handtekening:.....