

Pasen

Op de derde dag verrijst Jezus uit de doden en verschijnt aan zijn leerlingen.

Hij vraagt aan Petrus om zijn liefde en vertrouwen.

“Jezus zei tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij meer lief dan dezen Mij liefhebben? Hij antwoordde: Ja, Heer, Gij weet, dat ik U bemin. Jezus zei hem: Weid mijn lammeren.” *Joh. 21,15*

“Dit is de wil van mijn Vader, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven bezit; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.” *Joh. 6,40*

Zalig Pasen !

Goede Vrijdag

Jezus sterft aan het kruis om ons te verlossen.

“Uit zijn doorstoken zijde liet Hij bloed en water vloeien, de levens-stroom der sacramenten.

Als Verlosser trekt Hij alle mensen tot zijn geopend hart: zij komen vol vreugde putten uit de bron die redding biedt.”

Prefatie van het Heilig Hart

“Zo zeer immers heeft God de wereld lief gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.” *Joh. 3,16*

Kerkramen Limbricht; foto's: www.kerkfotografie.nl

Witte Donderdag

Jezus verandert brood en wijn in zijn Lichaam en Bloed en stelt tevens het sacrament van het Priesterschap in.

“Neemt en eet,
dit is mijn Lichaam,
dat voor u gegeven wordt.”

Geestelijke Communie

Jezus Christus,
mijn Heer en God,
aanwezig in het Sacrament van de Eucharistie,
U, die met een liefdevol verlangen naar ons uitziet,
ik kan U niet daadwerkelijk in de Communie ontvangen;
aanvaard daarom mijn geestelijke Communie:

***Ik zou U willen ontvangen,
o Heer,
met die zuiverheid,
nederigheid en toewijding
waarmee uw allerheiligste
Moeder U ontving,
en met de geest en vurigheid
van de heiligen.***

