

Parochieblad Cluster Limbricht – Einighausen – Guttecoven



Pastoor M. Otto

Pastoor Janssenstr. 16
6141 AN Limbricht
Tel. 046-451 5 95
m.a.i.otto@hetnet.nl

19 december 2015 t/m 10 januari 2016

Geen plaats in de herberg

In deze Kersttijd staan wij weer voor menig kerststal en telkens raakt ons het bijzondere van de geboorte van dit Kind: ergens in een stal of grot komt het ter wereld en wordt in een kribbe gelegd, omgeven door mensen in eenvoud en armoede. Een aangrijpend tafereel.

“... omdat er voor hen geen plaats was in de herberg” geeft het evangelie als verklaring voor de geboorte van Jezus in een stal. Op zich wel erg! Gods Zoon komt in de wereld en de mensen hebben voor Hem geen plaats! Het herhaalt zich in het verdere leven van Jezus. Vanuit Bethlehem moeten Maria en Jozef met Hem vluchten naar Egypte; later wijzen de bewoners van Nazaret Hem af en willen Hem zelfs stenigen, anderen sluiten zich van Hem af en willen niets meer van Hem horen en uiteindelijk sterft Hij aan het kruis.

En toch blijft Jezus aan de mensen Zijn liefde aanbieden – altijd weer. En altijd weer klopt Hij aan de deur van het hart van de mens en zegt: Kom toch!! *“Komt allen tot Mij die uitgeput zijn en onder lasten gebukt en Ik zal u rust en verlichting schenken.”*

In het evangelie zie je ook een andere ‘lijn’: mensen, die zich openstellen voor Jezus. Op de eerste plaats Maria en Jozef, maar ook de herders en koningen, dan de leerlingen en zo vele anderen, die Hem volgen. Zij nemen Zijn liefde in zich op en mogen Zijn heil ervaren, tot troost en grote vreugde. Jezus’ liefde en trouw beantwoorden zij met hun liefde en heel hun leven.



Hebben wij voor Jezus plaats? Is er in ons leven plaats voor God?

Vaak zijn we zo druk met van alles bezig; we hollen van het ene na het ander. En het weekend is dan om even bij te komen – vaak met weer wat drukte. Voor God is er geen plaats. En stukje bij beetje verschaalt dit band met God in ons leven. Geloven, bidden, naar de Kerk gaan zegt ons niets meer. God is uit het zicht geraakt. Wanneer wij stil worden of door iets heel moois geraakt worden, dan voelen wij echter in ons het verlangen naar meer diepgang. Er moet toch méér zijn dan alle oppervlakkigheid om ons heen.

Maak nu plaats!

Dit kleine kind in de kribbe – de Heer in ons midden – nodigt ons nu uit om ons hart en leven voor Hem te openen. Hij is de God van liefde en Hij vraagt met de eenvoud van een kind om onze liefde. Zo klein maakt zich God om ons te vragen of wij Hem zouden willen liefhebben. En hoeveel behoefte hebben wij niet in ons leven aan Gods liefde en zorg! Alles wat leeft in ons hart: onze dankbaarheid en onze zorgen, ons verdriet en tekort schieten, ons berouw - alles kunnen wij aan Hem voorleggen. Hij wil ons Zijn vrede en verzoening schenken.

Zijn plaats in ons midden

Dit geheim van Kerstmis viert de Kerk telkens weer in de Heilige Mis. Hier komt Jezus onder ons aanwezig in de heilige Hostie. Om ons te sterken en om bij ons te zijn. Hij blijft in ons midden. Om naar ons te luisteren en met ons mee te leven in liefde. Laten wij Hem een plaats geven in het ritme van elke week, van elke zondag. Omdat Hij het waard is en wij Hem zo veel waard zijn, zo veel waard dat Hij in ieder geval bij óns wilde komen.

Zalig Kerstmis

Boeteviering / biechtgelegenheid ter voorbereiding op Kerstmis

- Maandag 21 december om 19.00 uur in Einighausen
- Dinsdag 22 december om 18.00 uur in Limbricht
- Woensdag 23 december om 18.00 uur in Guttecoven

Onze kerken zijn geopend voor een bezoek aan de kribbe

- Limbricht: 25-12, 12.00 tot 16.00 uur
- Guttecoven: 25-12, 14.00 tot 16.00 uur
- Einighausen: 26-12, 14.00 tot 16.00 uur.

Kerkdiensten

Zaterdag 19 december: Vooravond 4^e zondag v.d.Advent

16.00 tot 17.00 uur, **Limbricht:** Biechtgelegenheid

19.00 uur, **Guttecoven:** Plechtige H. Mis voor Truus Dreissen-Coenen (offergang); voor Joep Evers; voor de overleden ouders Dreissen-Knoors en voor de kinderen Paul, Tilla en Sjaak; jaardienst voor Mia Joosten-Huveneers; jaardienst voor Jozef Corten.

Zondag 20 december: Vierde zondag van de Advent

09.45 uur, **Einighausen:** Pl. H. Mis: voor de parochie; voor Tilla Leenders (zeswekendienst); voor Maria Mechtilde van de Bongarth (st); voor Ingrid Bosma (st); voor Henk Bosma, Ingrid Bosma, overleden ouders Webers-Dassen en overleden ouders Bosma-Blaauwbroek; voor overl. ouders Höngens-Peeters en overleden kinderen; voor Trees Storms-Schlössels (wd); voor Gods zegen over de parochie

11.00 uur, **Limbricht:** Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de parochie;

Maandag 21 december:

09.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: voor een overledene (PH)

19.00 uur, **Einighausen:** Boeteviering met biechtgelegenheid

Dinsdag 22 december:

14.30 tot 15.30 uur: **Einighausen:** Gebedsuur met Rozenkrans

19.00 uur, **Limbricht:** Boeteviering met biechtgelegenheid

19.00 uur, **Guttecoven:** H. Mis: om Gods zegen over de parochie.

Woensdag 23 december:

18.00 uur, **Guttecoven:** Boeteviering met biechtgelegenheid

19.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: voor de parochie.

Donderdag 24 december: Kerstavond, geboorte van de Heer

16.00 tot 17.00 uur, **Limbricht:** Biechtgelegenheid

19.00 uur: **Einighausen:** GEZINSMIS met saxofoongroep Fanfare: voor de parochie. *Collecte voor onze priesterstudenten.*

21.30 uur: **Guttecoven:** Plechtige Nachtmis (meerstemmig): jaard. voor Thea en Jan Schmeits (st); voor Kapelaan Roy De Bie; voor Frans De Bie; voor de overl. ouders Crijns-Tummers en zoon Wil; voor Jan Horssels; voor Sjra en Sophie Hermans-Wetzels; voor Sjra en Mia Tummers-Wetzels.

Tijdens deze H. Mis is een EXTRA KERSTCOLLECTE

23.15 uur, **Limbricht:** Plechtige H. Mis: Om Gods zegen over de parochie; voor de ouders Hochstenbach-Zelissen en voor Theo Zelissen. *(Extra kerkdeurcollecte voor de kerk)*

Vrijdag 25 december: Kerstmis, geboorte van de Heer.

08.30 uur, **Guttecoven:** H. Mis: voor Gods zegen over de parochie
Tijdens deze H. Mis is een EXTRA KERSTCOLLECTE

09.45 uur, **Einighausen:** Pl. H. Mis: voor de parochie; voor Tilla Leenders (buurt); voor José Hornesch-Perebooms; voor Mia Notermans-Hauwé; voor ouders Ritzen-Soons en overleden familieleden; voor ouders Notermans-Bogie en Frits Notermans; voor Karel Notermans en Gerard Notermans; voor Pierre Vleugels (jrd);
Collecte in de kerk voor onze priesterstudenten

11.00 uur, **Limbricht:** Gezinsmis: om Gods zegen voor de parochie; voor Sjra Vleeshouwers; voor André Meijers; voor familie Dohmen-Romans; voor Roy Salden, tevens voor ouders Salden-Schrijen;
(Extra kerkdeurcollecte voor de kerk)

12.00 tot 16.00 uur: **Limbricht: Kerk geopend**

14.00 tot 16.00 uur: **Guttecoven: Kerk geopend**

Zaterdag 26 december: H. Stefanus, Tweede Kerstdag

08.30 uur, **Guttecoven:** H. Mis: voor Gods zegen over de parochie

09.45 uur, **Einighausen:** Pl. H. Mis *Jeugdfanfare Concordia*; voor de parochie; voor ouders Dohmen-Broekhoven, pastoor Martin Dohmen en Willem Dohmen (jrd); voor Antoon Heijlighen en Elisabeth Dirix (jrd);
Collecte in de kerk voor onze priesterstudenten

11.00 uur, **Limbricht:** H. Mis (samenzang): Voor de parochie.

12.00 – 13.00 uur: H. Communie aan zieken en thuiszittenden.

14.00 – 16.00 uur, **Einighausen: Kerk geopend**

Zondag 27 december: Feest van de H. Familie, Jezus, Maria, Jozef

08.30 uur, **Guttecoven:** H. Mis: voor Gods zegen over de parochie

09.45 uur, **Einighausen:** Pl. H. Mis: voor de parochie; voor Trees Storms-Schlössels (wd);

11.00 uur, **Limbricht:** Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de parochie; voor Max van de Venne (off);

Maandag 28 december: HH. Onnozele kinderen, martelaren

09.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: voor de vervolgte christenen.

Dinsdag 29 december: H. Thomas Becket, bisschop en martelaar.

14.30 tot 15.30 uur: **Einighausen:** Gebedsuur met Rozenkrans

19.00 uur, **Guttecoven:** H. Mis: voor de zonen Pater Math Geurts en Jean Geurts (st); voor de offeraars in de Veldkapel.

Woensdag 30 december:

19.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: voor een familie (N); voor de parochie.

Donderdag 31 december: H. Silvester I, paus

19.00 uur: **Guttecoven:** Plechtige H. Mis (gregoriaans) tot dankzegging en om Gods zegen over de parochie;

Vrijdag 1 januari: Heilige Maria, moeder van God

09.45 uur, **Einighausen:** Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie in het nieuwe jaar ;

11.00 uur, **Limbricht:** Gezongen Hoogmis om Gods zegen over de parochie in het nieuwe jaar; voor een familie (N);

Zaterdag 2 januari: Vooravond van de Openbaring des Heren

16.00 tot 17.00 uur, **Limbricht:** Biechtgelegenheid

19.00 uur, **Guttecoven:** Pl. H. Mis: voor Thea Schmeits (offergang); voor Wil Könings (offergang); voor Peter Coenen (offergang)

Zondag 3 januari: Openbaring des Heren / HH. Driekoningen

09.45 uur, **Einighausen:** Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; voor Mathieu Bergmans, Lies Bergmans-Mevissen en Jan Bergmans (st); voor overl. ouders Thei Stultiens en Mia Stultiens-Höngens (st); voor Helena Wielders-Notermans en zoon Chris (st); voor Trees Storms-Schlössels (wd);

11.00 uur, **Limbricht:** Plechtige H. Mis: voor de parochie.

Maandag 4 januari: H. Naam van Jezus

09.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: voor alle gezinnen.

Dinsdag 5 januari: H. pater Karel Houben

14.30 tot 15.30 uur: **Einighausen:** Gebedsuur met Rozenkrans

19.00 uur, **Guttecoven:** H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij de H. Antonius.

Woensdag 6 januari:

19.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: om roepingen.

19.45 -20.45 uur: **Limbricht:** Aanbiddingsuur

Donderdag 7 januari: H. Raimundus van Penyafort, priester

09.00 uur, **Einighausen:** H. Mis: voor Mathieu en Lies Bergmans-Mevissen (st);

Vrijdag 8 januari:

14.00 tot 15.00 uur, **Limbricht:** Aanbiddingsuur

19.00 uur, **Limbricht:** Latijnse mis/oude ritus; voor een familie (N)

Zaterdag 9 januari: Vooravond van de Doop van de Heer

16.00 tot 17.00 uur, **Limbricht:** Biechtgelegenheid

19.00 uur, **Guttecoven:** Pl. H. Mis: als jaardienst voor Betsie Houben-Kentgens (st).

Zondag 10 januari: Doop van de Heer

09.45 uur, **Einighausen:** Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie;
voor Els Römers (verj); voor Trees Storms-Schlössels (wd);

11.00 uur, **Limbricht:** Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de parochie;

Gezinsmissen met Kerstmis

Alle ouders en kinderen zijn met Kerstmis speciaal voor de gezinsmissen uitgenodigd. Deze zijn op:

- Kerstavond, 24-12, 19.00 uur in Einighausen
- Kerstochtend, 25-12, 11.00 uur in Limbricht



Dank voor alle inzet

Het afgelopen jaar hebben we weer kunnen rekenen op de inzet van vele vrijwilligers: bij de zang in de kerk, de verzorging van de liturgie, de gezinsmissen, het onderhoud van het kerkhof en de verzorging van kerkgebouw alsook bij de huishouding in de pastorie. Graag willen wij daarom ook allen danken, die zich door hun steun en werk belangeloos voor de parochies hebben ingezet.

Om te noteren:

Maandag 4-1, 20.00 uur: Bijbelmeditatie in pastorie.

Zondag 10-1, 12.00 uur: Koffie-uurtje in pastorie Limbricht

Het heilig Doopsel ontving:

Stijn, zoon van de ouders van den Heuvel-Reinartz, Dwarsstraat 5

Ouders, van harte proficiat met uw kindje. Moge het opgroeien in de liefde tot God en de naasten.

Pastoor en kerkbestuur wensen alle parochianen een
Zalig Kerstmis en Gods zegen voor het komende jaar.

Nieuwjaarsrecepties

In Einighausen op 1 januari, 11.00 tot 13.00 uur in "t Klaverblad";

In Limbricht op 1 januari, 12.00 tot 13.00 uur in de pastorie.

Iedereen is welkom.