

Parochieblad Cluster Limbricht – Einighausen – Guttecoven



Pastoor M. Otto

Pastoor Janssenstr. 16
6141 AN Limbricht
Tel. 046-451 55 95
m.a.j.otto@hetnet.nl

13 t/m 28 november 2021

Christus, Koning van de vrede

Een gotische kathedraal is niet alleen een prachtig bouwwerk maar ook een in steen gehouwen getuigenis van het geloof. Alles staat vol van symboliek. Aan het westfront van zo'n gotische kathedraal staat vaak een afbeelding van Christus als heerser over de wereld. Het westen is de richting van de ondergaande zon en verwijst daarmee naar het einde van de dag en ook naar het einde van de wereld. Eens aan het einde zal Christus weer op de aarde terug keren om alle mensen te oordelen. Dat is het geloof van de Kerk, dat wij iedere zondag ook in de kerk uitspreken: "...Hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden."



Het denken aan een oordeel zal voor ons, over het algemeen, niet zo prettig zijn. En toch leven wij in een tijd waarin wel meer dan ooit geoordeeld wordt: wij oordelen al gauw over het gedrag van anderen, dat ons irriteert of niet in het algemeen verwachtingspatroon past; bedrijven vragen om ons oordeel over hun werkzaamheden; verkopers op internet worden beoordeeld op hun betrouwbaarheid en regelmatig zijn er beoordelingsgesprekken. Nog nooit eerder is er zo veel in de maatschappij ge- en beoordeeld!

En toch lijkt een belangrijk oordeel haast vergeten, namelijk het oordeel aan het einde van ons leven. Dan zal Christus over ons doen en laten oordelen, over goed en kwaad in ons leven – naar Zijn maatstaf en niet naar hoe anderen over ons denken. Dan heeft God het laatste woord. En dat is goed zo! Want het goede wordt in onze wereld niet altijd gehonoreerd – en het slechte niet altijd veroordeeld. En toch is dat nodig. Want als iedereen ongestraft het kwade zou kunnen doen, als er geen uiteindelijke rechtvaardigheid zou zijn, dan betekende dat al de hel op aarde. Gods oordeel houdt in die zin de wereld recht.

Aan het einde van het kerkelijk jaar viert de Kerk het feest van Christus Koning. Dit feest verwijst niet alleen naar dit laatste oordeel, maar vooral ook naar Gods liefde, die Zijn Rijk in het hart van iedere mens wil vestigen. Goed zijn gaat niet vanzelf, maar vraagt om onze inspanning, alsook om de kracht 'van boven', de genade van God. En vooral ook de oriëntering van ons leven op dé Goede, op de God die in Jezus Christus tot ons gesproken heeft.

Een mens die in vrede met God leeft kan ook vrede uitdragen naar anderen en zo komt er vrede in de wereld. En die hebben we allen hard nodig. Het is goed leven onder zulk een koning: Christus Koning.

Gezinsmis met zegening van de adventskransen



Ouders met kleine kinderen zijn weer uitgenodigd voor de komende gezinsmis op zondag 28 november om 11.00 uur in Limbricht. U kunt ook zelf een adventskrans of adventsstuk mee naar de kerk brengen, dat dan gezegend zal worden.

Denkt u aan de kerkbijdrage?

Een parochie is voor de nodige financiële middelen volledig aangewezen op de giften van de parochianen. De regelmatige kerkbijdrage is hiervoor heel belangrijk. Vele parochianen ondersteunen al op deze wijze onze parochie. Daarvoor onze oprechte dank. Anderen zouden wij ook willen vragen om hun financiële steun aan de Kerk. Helpt u mee? Alvast dank.



Kerkdiensten

Zaterdag 13 november: Maria op zaterdag

09.00 uur, **Limbricht:** Latijnse Mis/ oude vorm.

16.00 tot 17.00 uur: **Limbricht:** Biechtgelegenheid.

19.00 uur, **Guttecoven:** H. Mis: voor de parochie; voor Lenie Alofs-Lomme (offergang).

Zondag 14 november: Drieëndertigste zondag door het jaar

09.45 uur, **Einighausen:** H. Mis: om Gods zegen over de parochie; voor Karel Notermans en Gerard Notermans; voor de leden en overleden leden van Fanfare Concordia, met name voor Henk Ritzen en Harie Höngens; voor Sjeng Dreissen en Mia Dreissen-Mobers;

11.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: om Gods zegen over de parochie; gest. jaardienst voor Mia en Jan de Groot-Schrijen; jaardienst voor Sjra Vleeshouwers; jaardienst voor Nico Mulder;

Maandag 15 november:

09.00 uur: **Limbricht:** H. Mis: voor Jeanne Schaghen-Frencken

14.30 uur, **Guttecoven:** Gebedsuur/Rozenkrans voor onze bisschop.

Dinsdag 16 november: H. Gertrudis, maagd

14.00 – 15.00 uur: **Einighausen:** Gebedsuur.

19.00 uur, **Guttecoven:** H. Mis: voor Luud Maryianowski; voor de intenties van de offeraars bij de H. Antonius.

Woensdag 17 november; H. Elisabeth van Hongarije

19.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: voor overledenen fam. Otto-Causin

Donderdag 18 november: Kerkwijding van de Basilieken van de HH.

apostelen Petrus en Paulus

09.00 uur, **Einighausen:** H. Mis: voor een bijzondere intentie (W)

Vrijdag 19 november:

14.00 -15.00 uur, **Limbricht:** Aanbiddingsuur.

19.00 uur, **Limbricht:** Latijnse H. Mis/ oude vorm:

Zaterdag 20 november: Maria op zaterdag

09.00 uur, **Limbricht:** Latijnse H. Mis/oude vorm:

16.00 tot 17.00 uur: **Limbricht:** Biechtgelegenheid.

19.00 uur, **Guttecoven:** H. Mis, Caeciliamis: om Gods zegen over de parochie; voor de levende en overleden leden van de fantare en de drumband St. Caecilia; voor Frits Bogie (offergang).

Zondag 21 november: Hoogfeest van Christus Koning van het heela!

09.45 uur, **Einighausen:** H. Mis: om Gods zegen over de parochie; voor Pastoor Fons Peutz (jrd); voor José Hornesch- Perebooms en ouders Hornesch-Perebooms;

11.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: om Gods zegen over de parochie; gest. jaardienst voor Tilla Savelkoul; gest. jaardienst voor ovl ouders Pierre Schrijen en Mia Schrijen-Rodigas;

Maandag 22 november: H. Cecilia, maagd en martelares

09.00 uur: **Limbricht:** H. Mis: voor Jeanne Schaghen-Frencken

14.30 uur, **Guttecoven:** Gebedsuur/Rozenkrans voor onze bisschop.

Dinsdag 23 november: H. Columbanus, abt

14.00 – 15.00 uur: **Einighausen:** Gebedsuur met Rozenkrans

19.00 uur, **Guttecoven:** H. Mis: voor Mia Lomme en de overleden familieleden (st.).

Woensdag 24 november: HH. Andreas Dung-Lac, priester, en gezellen, martelaren van Vietnam

19.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: voor onze bisschop en alle zieken

Donderdag 25 november: H. Catharina van Alexandrië, martelares

09.00 uur, **Einighausen:** H. Mis: om roepingen.

Vrijdag 26 november:

14.00 -15.00 uur, **Limbricht:** Aanbiddingsuur.

19.00 uur, **Limbricht:** Latijnse H. Mis/ oude vorm.

Zaterdag 27 november: Vooravond 1^{ste} zondag van de Advent

09.00 uur, **Limbricht:** Latijnse Mis/ oude vorm.

16.00 tot 17.00 uur: **Limbricht:** Biechtgelegenheid.

19.00 uur, **Guttecoven:** H. Mis: voor de parochie; voor alle leden en overleden leden van het kerkelijk zangkoor; voor Lenie Alofs-Lomme.

Zondag 28 november: Eerste zondag van de advent

09.45 uur, **Einighausen:** H. Mis: om Gods zegen over de parochie;

11.00 uur, **Limbricht:** Gezinsmis: om Gods zegen over de parochie; Jac van Neer; voor Lambert van Peij (offergang); voor Truus Menten-Witlox (offergang)



Om te noteren:

Maandag, 15 november, 20.00 uur: Bijbelmeditatie, pastorie.

**De kerken zijn voor persoonlijk gebed dagelijks geopend
van 10.00 tot 16.00 uur**