

Parochieblad Cluster Limbricht – Einighausen – Guttecoven



Pastoor M. Otto

Pastoor Janssenstr. 16
6141 AN Limbricht
Tel. 046-451 55 95
m.a.j.otto@hetnet.nl

9 t/m 24 september 2023

Heilige Maria, Moeder van Smarten (15 sept)

Een moeder wil altijd bij haar kind zijn, met het meelevens, het steunen, bemoedigen en troosten. Zo was ook Maria werkelijk moeder. Zij blééf onder het kruis van Jezus staan, juist op dat moeilijke moment van Zijn lijden. Alleen Johannes en enkele vrouwen zijn bij haar: Het laatste restje getrouwen – of, anders bekeken – het begin van de jonge Kerk; een kleine groep, maar samen rondom Maria.

In onze streken is de Kerk ook klein geworden en maakt een moeilijke tijd door. Het geloof is opgedroogd en velen zijn ontmoedigd door de aanhoudende regen van beschuldigingen en kritiek.

Maria blijft bij Jezus, gewoon als moeder. Als moeder, die in het moeilijkste moment bij haar kind wil zijn, die innerlijk deelt in Zijn lijden, dat daar onder het kruis – nog meer dan voorheen – ook haar lijden wordt.

Als Gods kinderen mogen wij ook naar Maria gaan, naar onze hemelse Moeder. Met alles wat er aan lijden en moeilijkheden, aan verdriet en aan teleurstelling in ons is. Er is geen leed, dat Christus niet op de een of andere wijze zelf heeft gedragen – en zo



is er ook geen nood, die Maria vreemd en onbekend zou zijn, waar zij geen raad mee zou weten. Aan de voorspraak van Maria mogen wij ons van harte toevertrouwen.

Maar Maria is méér dan alleen de moeder van deze ‘mens’ Jezus, zoals Jezus méér is dan alleen zo maar een mens. Zij is ook de vrouw van geloof. Door het geloof weet zij dat Jezus ook echt God is. Daar aan het kruis hangt de Zoon van God. Juist in dit grote menselijke lijden dat Hij meemaakt, blijft zij Hem zien als de Zoon van God. Dat is de ware, diepere blik van Maria op Jezus. Aan het kruis geeft Jezus Zijn leven aan de hemelse Vader als zoenoffer voor ons, voor de zonden van de mensen. Met hoeveel dankbaarheid en liefde zal Maria niet onder het kruis hebben gestaan – en innerlijk mee hebben gebeden en geofferd. Van Maria kunnen ook wij leren om de heilige Mis – deze tegenwoordigstelling van het offer van Christus in het hier en nu – goed mee te vieren; vol geloof en liefde.

Jezus heeft vanaf het kruis zijn leerling, de apostel Johannes, aan Maria toevertrouwd. En ook wij mogen ons met al ons leed en zorgen geborgen weten in de liefde van Maria, de Moeder van Smarten.

Kerkdiensten

Zaterdag 9 september: H. Petrus Claver, priester

09.00 uur, **Limbricht:** H. Mis in oude vorm/latijn.

16.00 tot 17.00 uur, **Limbricht:** Biechtgelegenheid.

19.00 uur, **Guttecoven:** H. Mis: voor de parochie; voor Huub Leenders (offergang).

Zondag 10 september: Drieëntwintigste zondag door het jaar

09.45 uur, **Einighausen:** H. Mis: voor de parochie;

11.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: voor de parochie;

Maandag 11 september

Geen h. mis vanwege bedevaar Kevelaer

14.00 uur: **Guttecoven:** Gebedsuur/Rozenkrans voor onze bisschop.

Dinsdag 12 september: H. Naam van Maria

19.00 uur, **Guttecoven:** H. Mis: voor Mia Lomme en de overleden familieleden (st.).

Woensdag 13 september: H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar

19.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: om roepingen.

Donderdag 14 september: Feest van Kruisverheffing

09.00 uur, **Einighausen:** H. Mis: voor de zieken

Vrijdag 15 september: H. Maagd Maria, Moeder van Smarten

14.00 -15.00 uur, **Limbricht:** Aanbiddingsuur/ biechtgelegenheid.

19.00 uur, **Limbricht:** H. Mis in oude vorm/latijn.

Zaterdag 16 sept: HH. Cornelius en Cyprianus, martelaren

Vandaag vervalt de ochtendmis in Limbricht.

16.00 tot 17.00 uur, **Limbricht:** Biechtgelegenheid.

19.00 uur, **Guttecoven:** H. Mis: voor de parochie; jaardienst voor Lies Lomme (st.); jaardienst voor Piet Sons; voor Jan Op den Kamp (offergang).

Zondag 17 september: Vierentwintigste Zondag door het jaar

09.45 uur, **Einighausen:** H. Mis: voor de parochie; voor Sjra Wagemans en Bertha Wagemans-Maas (jaard.)

11.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: voor de parochie; jaardienst voor André Meijers;

Maandag 18 september:

09.00 uur: **Limbricht:** H. Mis: voor de zielen in het vagevuur

14.00 uur: **Guttecoven:** Gebedsuur/Rozenkrans voor onze bisschop.

Dinsdag 19 september: H. Januarius, bisschop en martelaar

19.00 uur: **Guttecoven:** H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij de Veldkapel.

Woensdag 20 september: HH. Andreas Kim Taegon, priester, en Paulus Chong Hasang, en gezellen, martelaren

19.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: voor de vrede.

Donderdag 21 september: H. Matteus, apostel en evangelist

09.00 uur, **Einighausen:** H. Mis: om roeping.

Vrijdag 22 september:

14.00 -15.00 uur, **Limbricht:** Aanbiddingsuur / biechtgelegenheid

19.00 uur, **Limbricht:** H. Mis in oude vorm/latijn.

Zaterdag 23 september: H. pater Pio, kloosterling

09.00 uur, **Limbricht:** H. Mis in oude vorm/latijn.

16.00 tot 17.00 uur, **Limbricht:** Biechtgelegenheid.

19.00 uur, **Guttecoven:** H. Mis: voor de parochie; voor Frans en Lenie Alofs-Lomme.

Zondag 24 september: Vijfentwintigste zondag door het jaar

09.45 uur, **Einighausen:** H. Mis: voor de parochie; voor Leonie Storms-Penners (jaard.); voor Annemie Helgers-Storms (weekd.)

11.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: voor de parochie;

Biechtgelegenheid:

Biechtgelegenheid: iedere vrijdag, 14.00 – 15.00 uur, Limbricht

Iedere zaterdag, 16.00 – 17.00 uur, Limbricht

Om te noteren:

Maandag 11 september: Bedevaart naar Kevelaar.

Woensdag 13 september, 09.00 uur: Kerkpoets in Limbricht; helpers zijn welkom!

Maandag 18-9 en 25-9, 20.00 uur: Bijbelmeditaties in pastorie.

Zondag 1 oktober, 12.00 uur: koffie-uurtje in de pastorie.



Koffie-uurtje op zondag 1 oktober

U bent weer welkom op zondag 1 oktober om 12.00 uur in de parochiezaal naast de pastorie in Limbricht.

Aanbiddingsuur op vrijdagmiddag

Iedere vrijdagmiddag van 14.00 tot 15.00 de kerk in Limbricht het Heilig Sacrament ter aanbidding. Het is een stille tijd van de Heer in de Eucharistie. Loop gewoon binnen om bij de Heer tot rust te komen en intenties aan Hem voor te leggen. WELKOM



uur is in
uitgesteld
gebed bij
eens
al je

Denkt u aan de kerkbijdrage?

Een parochie is voor de nodige financiële middelen volledig aangewezen op de giften van de parochianen. De regelmatige kerkbijdrage is hiervoor heel belangrijk. Vele parochianen ondersteunen al op deze wijze onze parochie. Daarvoor onze oprechte dank. Anderen zouden wij ook willen vragen om hun financiële steun aan de Kerk. Helpt u mee? Alvast dank.



Bijbelmeditaties

Deze maand willen wij starten met een reeks bijbelmeditaties, waarin wij ons telkens in een passage uit de evangeliën willen verdiepen. De bijeenkomsten zijn ca. eens in de twee weken op maandagavond van 20.00 – 21.30 uur in de pastorie in Limbricht. Eerste bijeenkomst op maandag 18 september. Aan deze cursus zijn geen kosten aan verbonden. Opgave en nadere informatie bij pastoor M. Otto, Limbricht, tel. 4515595; mail: m.a.j.otto@hetnet.nl



**Onze kerken zijn voor persoonlijk gebed
dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.**