

Parochieblad Cluster Limbricht – Einighausen – Guttecoven



Pastoor M. Otto

Pastoor Janssenstr. 16
6141 AN Limbricht
Tel. 046-451 55 95
m.a.j.otto@hetnet.nl

6 t/m 21 januari 2024

Geloofsgetuige tot het laatst

Op 20 december, in de laatste dagen voor Kerstmis, is onze oud-bisschop Mgr. Harrie Smeets overleden. Dankbaar, en vol geloof en vertrouwen mogen wij zijn ziel toevertrouwen aan Onze Heer. Slechts vijf jaar is hij bisschop geweest, waarvan de laatste tweeënhalf jaar ziek. Het was zijn grote wens om tussen de mensen te mogen zijn – en dat was hij ook, tot het laatst. Iedere zondag ging hij naar een of andere parochie, gewoon om daar de heilige Mis mee te vieren; vanaf de rolstoel, want aan het altaar staan kon hij niet meer. En het liefst kwam hij onaangekondigd, opdat niet extra kerkgangers zouden worden opgetrommeld; want hij wilde de moeilijke situaties van de parochies zien en meemaken zoals die zijn en door zijn aanwezigheid de gelovigen een hart onder de riem steken.



Tijdens zijn ziekte gaf hij een grote geloofsgetuigenis: “Sommigen zeggen ‘daar zal wel iets zijn...’, nee: er is iemand en op Die vertrouw ik”. Zoals zo velen uit ons Bisdome maakte hij ook een bedevaart naar Lourdes, nu niet meer als begeleidende priester, maar gewoon als

pelgrim en zieke; niet met de verwachting op genezing, maar gewoon om zich toe te vertrouwen aan Maria, de Moeder van God.

“Eigenlijk had ik al veel eerder dood moeten zijn”, zei hij wel eens, “maar ik voel mij gedragen door het gebed van velen”. En om dat gebed na zijn overlijden heeft hij ook nu gevraagd. Het is een liefdesdienst die wij onze bisschop ook over de dood heen kunnen bewijzen.

Pastoor M. Otto

Kerkdiensten

Zaterdag 6 januari:

Vandaag vervalt de ochtendmis in Limbricht.

16.00 tot 17.00 uur, **Limbricht:** Biechtgelegenheid.

19.00 uur, **Guttecoven:** H. Mis: om Gods zegen over de parochie; jaardienst voor Sjra Goltstein (st.).

Zondag 7 januari: HH. Driekoningen / Openbaring des Heren

09.45 uur, **Einighausen:** H. Mis: voor de parochie; voor Roos Notermans-Dohmen (zeswekend.); voor Mathieu Bergmans en Lies Bergmans-Mevissen en Jan Bergmans en Jo Bergmans (jaard.); voor overleden ouders Thei Stultiens en Mia Stultiens-Höngens, alsmede alle overleden familieleden (jaard.).

11.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: voor de parochie;

Maandag 8 januari: Feest van de Doop van de Heer

Vandaag is geen ochtendmis in Limbricht

11.00 uur: **Limbricht:** Uitvaartmis voor Elly van Peij-Allers

14.00 uur: **Guttecoven:** Gebedsuur/Rozenkrans.

Dinsdag 9 januari:

14.00 uur: **Einighausen:** Gebedsuur/Rozenkrans.

19.00 uur: **Guttecoven:** H. Mis: jaardienst voor Pater Math, Jean en Ben Geurts; voor Mia Lomme en overleden familieleden (st.).

Woensdag 10 januari:

19.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: voor Jac van Neer;

19.45 – 20.45 uur, **Limbricht,** Aanbiddingsuur

Donderdag 11 januari:

09.00 uur, **Einighausen:** H. Mis: voor Mgr. H. Smeets

Vrijdag 12 januari:

14.00 -15.00 uur, **Limbricht:** Aanbiddingsuur

19.00 uur, **Limbricht:** H. Mis in oude vorm/latijn.

Zaterdag 13 januari: H. Hilarius, bisschop en kerkleraar

09.00 uur, **Limbricht:** H. Mis in oude vorm/latijn.

16.00 tot 17.00 uur, **Limbricht:** Biechtgelegenheid.

19.00 uur, **Guttecoven:** H. Mis: voor de parochie.

Zondag 14 januari: Tweede zondag door het jaar

09.45 uur, **Einighausen**: H. Mis: voor de parochie; voor Math Soons en Mimi Soons-Vrij (jaard.); voor Michiel Queis (1^e jaard.); voor Miets Tegelaars-Schepers (zesw.dienst); voor Léon Strikers (vw verjaardag).

11.00 uur, **Limbricht**: H. Mis: voor de parochie; gest. jaardienst voor Sjra Vleeshouwers en eerste jaardienst voor Rosie Vleeshouwers-Hermans;

Maandag 15 januari: H. Arnold Janssen, priester

09.00 uur: **Limbricht**: H. Mis: voor de zielen in het vagevuur, Bert Starmans en een bijzondere intentie;

14.00 uur: **Guttecoven**: Gebedsuur/Rozenkrans.

Dinsdag 16 januari:

14.00 uur: **Einighausen**: Gebedsuur/Rozenkrans

19.00 uur: **Guttecoven**: H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij de H. Antonius.

Woensdag 17 januari: H. Antonius, abt

19.00 uur, **Limbricht**: H. Mis: voor de vervolgte christenen en voor vrede in de wereld.

Donderdag 18 januari:

09.00 uur, **Einighausen**: H. Mis: voor de zieken

Vrijdag 19 januari:

14.00 -15.00 uur, **Limbricht**: Aanbiddingsuur

19.00 uur, **Limbricht**: H. Mis in oude vorm/latijn.

Zaterdag 20 januari: Maria op Zaterdag

09.00 uur, **Limbricht**: H. Mis in oude vorm/latijn.

16.00 tot 17.00 uur, **Limbricht**: Biechtgelegenheid.

19.00 uur, **Guttecoven**: H. Mis: om Gods zegen over de parochie: jaardienst voor Thei Schmeits (st.); jaardienst voor Gertha Bogie-Dreissen (st.).

Zondag 21 januari: Derde zondag door het jaar

09.45 uur, **Einighausen**: H. Mis: voor de parochie;

11.00 uur, **Limbricht**: **Gezinsmis**: voor de parochie; voor Betsie Janssen-Koenen [offergang];

**Tijdens de wintertijd zijn de kerken van ons cluster
dagelijks geopend van 10.00 tot 16.00 uur**

Om te noteren:

Zondag 7 januari, 12.00 uur: Koffie-uurtje in de pastorie.

Maandag 8 en 22 januari, 20.00 uur: Bijbelmeditaties in de pastorie.

Zondag 21 jan., 11.00 uur: Gezinsmis in Limbricht

Maandag 23-1, 20.00 uur: Ouderavond eerste Communie.

Biechtgelegenheid:

Biechtgelegenheid: iedere vrijdag, 14.00 – 15.00 uur, Limbricht

Iedere zaterdag, 16.00 – 17.00 uur, Limbricht

Denkt u aan de kerkbijdrage?



Een parochie is voor de nodige financiële middelen volledig aangewezen op de giften van de parochianen. De regelmatige kerkbijdrage is hiervoor heel belangrijk. Vele parochianen ondersteunen al op deze wijze onze parochie. Daarvoor onze oprechte dank. Anderen zouden wij ook willen vragen om hun financiële steun aan de Kerk. Helpt u mee? Alvast dank.



Koffie-uurtje op zondag 7 januari 2024

U bent weer welkom op zondag 7 januari om 12.00 uur in de parochiezaal naast de pastorie in Limbricht.

Zijn Licht gaat nooit meer uit

Kerstmis is feest van lichtjes

Van gezellig samenzijn

Van muziek en sfeer en smullen

Chocolate en kerstkonijn.

't Het feest van kaartjes sturen

Aan de mensen die je kent,

Om ze zo te laten weten

Dat je ze niet vergeten bent.

Kerstmis is het feest van goed zijn

Voor de mensen om je heen

En het liefst ook voor de mensen

Die gevluucht zijn of alleen.

Kerst is meer dan al die dingen

Die je om je heen kan zien.

Kerst is Jezus leren kennen

Voor de eerste keer misschien.

't Het feest dat God laat weten

Dat Hij zielsveel van je houdt,

Dat Hij graag je hart wil vullen,

Ook al is het leeg en koud.

Als de boom straks is verdwenen

En de lampjes gaan weer uit

Dan gaat Kerst met Jezus verder,

Want Zijn Licht gaat nooit meer uit!