

# Parochieblad Cluster Limbricht – Einighausen – Guttecoven



Pastoor M. Otto

Pastoor Janssenstr. 16  
6141 AN Limbricht  
Tel. 046-451 55 95  
m.a.j.otto@hetnet.nl

## 11 januari t/m 26 januari 2025

### Zullen wij ons kind laten dopen...?

Deze vraag stellen jonge ouders zich steeds vaker. In alle oprechtheid, trouwens. Men is dan zelf nog wel gedoopt, maar het geloofsleven is in de loop der jaren wat verslapt. Vaak heeft men ook van thuis uit weinig aan geloofsbeleving mee gekregen. Bovendien stimuleert de omgeving dat in onze tijd ook niet bijzonder. Dan ligt de vraag voor de hand of men het eigen kind nog wel zal laten dopen. Of het niet veel beter is als het kind later zelf uitmaakt wat het met het geloof doet.



Het lijkt heel consequent en oprecht om een kind niet te laten dopen als men als ouders het geloof niet ook zelf doorgeeft en voorleeft. Uiteraard, bij het doopsel hoort ook de geloofsopvoeding. En .. wat je niet hebt, kun je moeilijk doorgeven. Het ligt dan voor de hand om te zeggen: Geen doop

voor ons kind..! Is dit echter niet een consequentie in negatieve zin: omdat ik het ene doe, doe ik het andere ook niet... Het zou veel beter en meer **consequent zijn om in positieve zin te denken**: *Omdat wij aan ons kind het leven hebben doorgegeven, hebben wij ook de verantwoording om er voor te zorgen dat het eens het eeuwig leven bereikt. Daarom laten wij het dopen, want zo krijgt het toegang tot het eeuwig leven. En omdat wij zelf weinig weten over het geloof gaan wij*

*ons daarin verdiepen. En omdat ons kind het geloof van óns moet leren, gaan we het zelf ook meer beleven.*

Belangrijke dingen voor het leven leer je over het algemeen thuis: je moedertaal, praten, lopen, gedrag, rekening houden met anderen. Bij deze belangrijke dingen hoort ook het geloof. Wat je van thuis uit (wel of niet) mee krijgt, vormt heel je leven. Het geloof zou je ook wel later kunnen leren, maar het mist dan wel het natuurlijke fundament van de beleving van jongs af aan. En juist de jonge jaren zijn in de opvoeding heel belangrijk.

Het leven is een groot geschenk; maar dit geschenk is beperkt. Het veel grotere geschenk is het doopsel. Dat geeft leven in eeuwigheid. Je kind is het zeker waard, toch!

## **Kerkdiensten**

### **Zaterdag 11 januari:**

09.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: in oude vorm/latijn.

16.00 tot 17.00 uur, **Limbricht:** Biechtgelegenheid.

19.00 uur, **Guttecoven:** H. Mis: voor Mathje Horssels (offergang).

### **Zondag 12 januari: Feest van de Doop van de Heer**

09.45 uur, **Einighausen:** H. Mis: voor de parochie;

11.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: voor de parochie

### **Maandag 13 januari: H. Hilarius, bisschop**

09.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: voor de zielen in het vagevuur, voor Bert Starman en voor een bijzondere intentie;

14.00 uur, **Limbricht:** Aanbiddingsuur met Rozenkrans

### **Dinsdag 14 januari:**

14.00 uur, **Limbricht:** Aanbiddingsuur met Rozenkrans.

19.00 uur, **Guttecoven:** H. Mis: jaardienst voor Pater Math, Jean en Ben Geurts.

### **Woensdag 15 januari: H. Arnold Janssen, priester**

19.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: voor de vrede inde wereld.

19.45 – 20.45 uur, **Limbricht:** Aanbiddingsuur

### **Donderdag 16 januari:**

09.00 uur: **Einighausen:** H. Mis: voor de zieken.

### **Vrijdag 17 januari: H. Antonius, abt**

14.00 -15.00 uur, **Limbricht:** Aanbiddingsuur/biechtgelegenheid.

19.00 uur, **Limbricht:** H. Mis in oude vorm/latijn.

### **Zaterdag 18 januari:**

09.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: in oude vorm/latijn.

16.00 tot 17.00 uur, **Limbricht:** Biechtgelegenheid.

19.00 uur, **Guttecoven:** H. Mis: voor de parochie; jaardienst voor Gertha Bogie-Dreissen (st.); jaardienst voor Frans Alofs (st.).

Zondag 19 januari: Tweede zondag door het jaar

09.45 uur, **Einighausen:** H. Mis: voor de parochie; voor Léon Strikers (v.w.verjaardag);

11.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: voor de parochie; PI zeswekendienst voor Annie van Neer-Stox;

Maandag 20 januari: H. Sebastianus, martelaar

09.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: voor de overleden priesters.

Vandaag vervalt het aanbiddingsuur.

Dinsdag 21 januari: H. Agnes, maagd en martelares

14.00 uur, **Limbricht:** Gebedsuur/Rozenkrans.

19.00 uur, **Guttecoven:** H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij de H. Antonius.

Woensdag 22 januari: H. Vincentius, diaken en martelaar

19.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: om roepingen

Donderdag 23 januari:

09.00 uur, **Einighausen:** H. Mis: voor de zielen in het vagevuur.

Vrijdag 24 januari: H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar

14.00 uur, **Limbricht:** Aanbiddingsuur/biechtgelegenheid.

19.00 uur, **Limbricht:** H. Mis in oude vorm/latijn.

Zaterdag 25 januari: Feest van de bekering van de H. Apostel Paulus

09.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: in oude vorm/latijn.

16.00 tot 17.00 uur, **Limbricht:** Biechtgelegenheid.

19.00 uur, **Guttecoven:** H. Mis: jaardienst voor diaken Sjra Lomme (st.); jaardienst voor Thei Schmeits (st.); jaardienst voor Frits van den Bongarth; jaardienst voor René Salden (st.).

Zondag 26 januari: Derde zondag door het jaar

09.45 uur, **Einighausen:** H. Mis: voor de parochie; voor Ger Stevens (gest. jaard.);

11.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: voor de parochie; voor Coba van Daal-van Disseldorp [offergang];

**De kerken zijn voor persoonlijk gebed tijdens de winterperiode dagelijks geopend van 10.00 tot 16.00 uur.**

**Biechtgelegenheid:**

ledere vrijdag, 14.00 – 15.00 uur, Limbricht

ledere zaterdag, 16.00 – 17.00 uur, Limbricht

**Om te noteren**

Zondag 12-1-2025, 12.00 uur: Koffie-uurtje in de pastorie.

Maandag 20-1 en 3-2, 20.00 uur: Bijbelmeditatie in de pastorie



## **Het Jubileumjaar 2025 gaat van start**

*Eens in de 25 jaar viert de Kerk een bijzonder jubileumjaar ter herinnering aan de Geboorte van Christus, Gods Zoon die voor ons mens geworden is. Hiervoor zijn verschillende initiatieven genomen:*

### ➤ **Jubileumpelgrimage.**

Een ander belangrijk onderdeel van een Jubeljaar zijn pelgrimages. Zoals u weet vindt er in de meivakantie van 2025 een Nationale Bedevaart naar Rome plaats met deelnemers uit alle bisdommen. Meer informatie over deze bedevaart vindt u op [www.rome2025.nl](http://www.rome2025.nl).

### ➤ **Bedevaart in Roermond.**

Voor wie niet op bedevaart naar Rome kan of wil gaan, is er ook een mogelijkheid om in ons eigen bisdom een Jubileumpelgrimage te maken. Limburg telt tal van lokale bedevaartplekken waar dit kan, maar speciaal voor het Heilig Jaar is Roermond als centrale plek aangewezen. Er is een programma voor een jubileumbedevaart van één dag ontwikkeld, waarin pelgrims de Sint Christoffelkathedraal, de Munsterkerk, de Caroluskapel en de (protestantse) Minderbroeders-kerk kunnen bezoeken. Dit kan het hele jaar door.

### ➤ **Bisdomdag**

Op zaterdag 30 augustus 2025 zal in ons bisdom een diocesane dag plaatsvinden, waarop wij met velen uit het bisdom willen stilstaan bij de thematiek van het Jubeljaar. Deze bisdomdag wordt gehouden in Roermond. Een concrete invulling van het programma en een uitnodiging volgt later, maar u kunt de datum vast in uw agenda noteren.



## **Het Heilig Doopsel ontving:**

*Nina, dochter van de ouders Schram – Aguilar, Ringweg 46, Limbricht Beste ouders, proficiat met dit heilig doopsel. Moge uw dochtertje opgroeien in de liefde tot God en de naasten.*

## **Op 3 december is in de Heer overleden:**

*Annie van Neer –Stox, Pagestraat 10, Limbricht, 89 jaar Moge zij rusten in Gods vrede. De familieleden wensen wij veel sterkte met dit verlies.*