

Parochieblad Cluster Limbricht – Einighausen – Guttecoven



Pastoor M. Otto

Pastoor Janssenstr. 16
6141 AN Limbricht
Tel. 046-451 55 95
m.a.j.otto@hetnet.nl

22 februari t/m 16 maart 2025

Het sacramentswonder van Amsterdam



Op 15 maart 1345, zo vertelt de overlevering, lag een man in een huis aan de Kalverstraat ziek op bed en vreesde te sterven. Hij liet een priester roepen om hem te bedienen en van het Heilig Sacrament (de hostie) te

voorzien. Na het nuttigen van de hostie moest de zieke overgeven en werd het braaksel in het brandende haardvuur van zijn kamer geworpen. De volgende dag bleek dat hij niet alleen de hostie onbeschadigd had uitgebraakt, maar bovendien dat het vuur het deze niet had aangetast. Was dat nog niet opmerkelijk genoeg: de hostie die de volgende dag door de priester van de Oude of Nicolaaskerk weer was opgehaald, keerde vanuit de Oude Kerk op wonderbaarlijke wijze in het huis van de man terug. Dit herhaalde zich daarna nog eens tweemaal.

Het gold als een bevestigingsmirakel waarmee werd aangegeven dat men in de verschijnselen de hand Gods diende te herkennen en de plaats waar het eerste mirakel was gebeurd, moest inrichten als heiligdom. De betrokkenen handelden dienovereenkomstig en

verbouwden de woning met daarin de haardstede tot een devotie- of bedevaartkapel, de kapel van de Heilige Stede.

Na de bouw van de kapel van de Heilige Stede, ter ere van het Mirakel, groeide Amsterdam in de 14e en 15e eeuw tot een belangrijk bedevaartcentrum. Jaarlijks werden er grootse sacramentsprocessies gehouden. Maar aan deze cultus kwam een abrupt einde toen in 1578 het stadsbestuur overging in protestantse handen en katholieke Amsterdammers hun toevlucht moesten zoeken in schuilkerken. Voor de jaarlijkse viering en verering van het Mirakel kwam men bijeen in de Begijnhofkapel.

Toen in de 19e eeuw in Nederland het katholieke geloof weer openlijk was toegestaan, kwam de Mirakeldevotie langzaam weer op gang.

Het sacramentswonder van Amsterdam verwijst ons naar het wonder dat in elke heilige Mis plaats vindt, namelijk dat Jezus hier werkelijk aanwezig komt, alhoewel verborgen onder de gedaantes van brood en wijn. Laten wij God danken voor het grote dat Hij voor ons doet!

Stille Omgang in de nacht van 15 op 16 maart

Ben jij ook een van de duizenden mensen die meelopen dit jaar?? Vanuit Limburg en Oost-Brabant zullen er 2 bussen naar Amsterdam afreizen op zaterdagavond 15 maart, langs verschillende opstapplaatsen. Onderweg bidden we rozenhoedje. Bij aankomst lopen we de route door het historisch centrum van Amsterdam en komen voorbij de plaats waar het Mirakel heeft plaatsgevonden in 1345. Voor meer informatie: www.stille-omgang.nl.

Vervolgens vieren we in een van de kerken de Eucharistie. In de vroege ochtend zijn we weer terug.

Elk jaar is er een gebedsintentie en deze luidt dit jaar 'Vanwege het Mirakel: luisteren naar de Stem van God, Zijn oproep aanvaarden'. De kosten zijn 35 euro per persoon. Jongeren t/m 18 jaar mogen mee voor de helft van de prijs. Uiterlijke aanmelddatum vrijdag 7 maart. Inlichtingen over inschrijving, opstapplaatsen, vertrektijden en programma bij uw plaatselijke correspondent of via:

- Henk Verhaeg 06-28560997 / verhaeg@ziggo.nl

- Pastoor Rick Blom 06-55722869 / rickblom7@hotmail.com



Kerkdiensten

Zaterdag 22 februari: Feest van Sint Petrus Stoel

09.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: in oude vorm/latijn.

16.00 tot 17.00 uur, **Limbricht:** Biechtgelegenheid.

19.00 uur, **Guttecoven:** H. Mis: jaardienst voor Nic en Tilla Muris-Dreissen (st.).

Zondag 23 februari: Zevende zondag door het jaar

09.45 uur, **Einighausen:** H. Mis: voor de parochie; voor Jeanne Fijen (gest.jaard.); voor Nico Queis (jaard.); voor Martien van den Munckhof (weekd.);

11.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: voor de parochie; voor Coba van Daal – van Disseldorp [offergang]; voor Jo Kurvers;

Maandag 24 februari:

09.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: voor de zielen in het vagevuur, voor Bert Starmans en voor een bijzondere intentie;

14.00 uur, **Limbricht:** Aanbiddingsuur met Rozenkrans

Dinsdag 25 februari:

14.00 uur, **Limbricht:** Aanbiddingsuur met Rozenkrans

19.00 uur, **Guttecoven:** H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij de Veldkapel.

Woensdag 26 februari:

19.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: voor de zielen in het vagevuur (ZRT)

Donderdag 27 februari:

09.00 uur: **Einighausen:** H. Mis: om roepingen (ZT)

Vrijdag 28 februari:

14.00 -15.00 uur, **Limbricht:** Aanbiddingsuur/biechtgelegenheid.

19.00 uur, **Limbricht:** H. Mis in oude vorm/latijn.

Zaterdag 1 maart:

09.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: in oude vorm/latijn.

16.00 tot 17.00 uur, **Limbricht:** Biechtgelegenheid.

19.00 uur, **Guttecoven:** H. Mis: voor de parochie.

Zondag 2 maart: Achtste zondag door het jaar

09.45 uur, **Einighausen:** Vastelaovesmis CV De Smautbullen met muzikale opluistering door Hermenie “Te laat begoosj”; voor de parochie;

11.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: voor de parochie;

Maandag 3 maart:

Vandaag vervalt de heilige Mis en het aanbiddingsuur.

Dinsdag 4 maart: H. Casimir

Vandaag vervalt het aanbiddingsuur

19.00 uur, **Guttecoven:** H. Mis: voor diaken Sjra Lomme.

Woensdag 5 maart: Aswoensdag, begin van de Veertigdagentijd

19.00 uur, **Limbricht:** H. Mis met uitdelen van het Askruisje: om Gods zegen over de parochies van Einighausen, Guttecoven en Limbricht.

Donderdag 6 maart

09.00 uur, **Einighausen:** H. Mis: voor een bijzondere intentie (Z.K.)

Vrijdag 7 maart: HH. Perpetua en Felicitas, martelaressen

09.30 – 10.30 en 15.30 – 16.00 uur: Ziekencommunie

14.00 uur, **Limbricht:** Aanbiddingsuur/biechtgelegenheid.

18.30 uur, **Limbricht:** Bidden van de rozenkrans

19.00 uur, **Limbricht:** H. Mis in oude vorm/latijn.

Zaterdag 8 maart: H. Johannes de Deo, religieus

09.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: in oude vorm/latijn.

16.00 tot 17.00 uur, **Limbricht:** Biechtgelegenheid.

19.00 uur, **Guttecoven:** H. Mis: voor de parochie; jaardienst voor Maria Antoinetta Douven (st.); voor Mathje Horsfels (off).

Zondag 9 maart: Eerste zondag van de Veertigdagentijd

09.45 uur, **Einighausen:** H. Mis: voor de parochie; voor Martien van den Munckhof (zeswekendienst); voor Annemie Helgers-Storms (jaard.); voor Nicolaas Kurvers en Maria Kurvers-Notermans (jaard.); voor Gil Storms (jaard.);

11.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: voor de parochie; gest. jaardienst voor overleden ouders Vleeshouwers - van Cleef;

Maandag 10 maart:

09.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: voor de zielen in het vagevuur, voor Bert Starmans en voor een bijzondere intentie;

14.00 uur, **Guttecoven:** Bidden van de Kruisweg.

Dinsdag 11 maart:

14.00 uur, **Limbricht:** Aanbiddingsuur en bidden van de Kruisweg.

19.00 uur, **Guttecoven:** H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij de H. Antonius.

Woensdag 12 maart:

19.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: voor fam. Otto-Causin

Donderdag 13 maart:

09.00 uur, **Einighausen:** H. Mis: voor de zielen in het vagevuur (ZT)

Vrijdag 14 maart:

14.00 uur, **Limbricht:** Aanbiddingsuur/biechtgelegenheid.

19.00 uur, **Limbricht:** H. Mis in oude vorm/latijn.

Zaterdag 15 maart:

09.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: in oude vorm/latijn.

16.00 tot 17.00 uur, **Limbricht:** Biechtgelegenheid.

19.00 uur, **Guttecoven:** H. Mis: voor de parochie; jaardienst voor Tjeu & Annie Fuchs

Zondag 16 maart: Tweede zondag van de Veertigdagentijd.

09.45 uur, **Einighausen:** H. Mis: voor de parochie; voor Wil Dohmen (weekd.); voor Harie Leenders (jaard.); voor José Hornesch-Perebooms;

11.00 uur, **Limbricht:** GEZINSMIS met uitdelen van de vastendoosjes: voor de parochie; voor Annie van Neer - Stox [offergang];

**De kerken zijn voor persoonlijk gebed dagelijks geopend
van 10.00 tot 17.00 uur.**

In de Heer overleden is:

Marie-Thérèse Hameleers-Geelkens, Baenjahof 42, Sittard, 87 jaar
Moge zij rusten in Gods vrede. De familieleden wensen wij veel sterkte met dit verlies.

Het Askruisje - begin van de Vastentijd

Op Aswoensdag begint de Veertigdagentijd ofwel Vastentijd. Het zijn 40 dagen van voorbereiding op het Paasfeest. Zoals de naam al zegt zijn het vastendagen, d.w.z. dagen waarin wij ons bewust iets ontzeggen om op deze wijze voor onszelf meer ruimte te scheppen voor God en de naaste. Dat kan een vasten zijn wat betreft eten en drinken, maar ook een 'elektronisch' vasten: denkt u maar aan T.V. of internet. Door dit meer selectief te gebruiken en er bewust wat minder tijd aan te besteden heb je meer tijd voor de ander.



De vastentijd is niet zo maar een tijd om te 'lijnen', maar een tijd om ons leven naar God toe uit-te-lijnen. Neem eens wat meer tijd om te bidden en om de draad weer op te pakken wat betreft het bezoek van de heilige mis op zaterdagavond of zondag.

Wij beginnen de vastentijd met het ontvangen van het askruisje "Bedenk wel, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren!" wordt erbij gezegd. Woorden, die ons herinneren aan de vergankelijkheid van het leven en dat wij eens voor God rekenschap moeten afleggen. Een oproep om ons leven op een goede manier serieus te nemen.

Dit jaar is de gezamenlijke mis voor alle drie de parochies op Aswoensdag in Limbricht om 19.00 uur. Welkom!

Aswoensdag is een echte vasten-en onthoudingsdag. Op deze dag wordt geen vlees gegeten en gelovigen tussen 18 en 60 zijn opgeroepen om slechts één volle maaltijd te gebruiken.

Bidden van de Kruisweg:

De vastentijd is een oproep om zich te verdiepen in het Lijden van Christus. Samen willen wij dat doen met het bidden van de Kruisweg. In Guttecoven de maandagen van 14.00 tot 14.45 uur. in Limbricht tijdens het gebedsuur op dinsdag van 14.00 tot 15.00 uur.



Denkt u aan de kerkbijdrage?



Een parochie is voor de nodige financiële middelen volledig aangewezen op de giften van de parochianen. De regelmatige kerkbijdrage is hiervoor heel belangrijk. Vele parochianen ondersteunen al op deze wijze onze parochie. Daarvoor onze oprechte dank. Anderen zouden wij ook willen vragen om hun financiële steun aan de Kerk. Helpt u mee? Alvast dank.

Biechtgelegenheid:

Iedere vrijdag, 14.00 – 15.00 uur, Limbricht

Iedere zaterdag, 16.00 – 17.00 uur, Limbricht

Om te noteren

Zondag 9-3, 12.00 uur: Koffie-uurtje in de pastorie.

Maandag 17-3, 20.00 uur: Bijbelmeditatie in de pastorie



Huispaaskaarsen te bestellen:

Met Pasen wordt in de kerk de grote Paaskaars aangestoken symbool voor Christus die verrezen is. Zijn licht wil in ons leven schijnen en ons laten weten dat God aan ons denkt en ons roept tot het leven met Hem en eens bij Hem. Om dit licht van Pasen ook mee naar huis te nemen kunt u ook de wat kleinere huispaaskaarsen kopen. De bestellijst ligt in de kerk.

