

Parochieblad Cluster Limbricht – Einighausen – Guttecoven



Pastoor M. Otto

Pastoor Janssenstr. 16
6141 AN Limbricht
Tel. 046-451 55 95
m.a.j.otto@hetnet.nl

8 t/m 23 november 2025

Sint Maarten

Een van de heiligen, die in onze streken een groeiende verering kent, is Sint Maarten. In vele dorpen worden St. Maartensoptochten gehouden. Kinderen dragen daarbij lampions of uitgeholde bieten, maar het gaat vooral om St. Maarten die op z'n paard in de tocht mee rijdt. Waarom is er zo'n bijzondere verering voor deze heilige?

Zijn levensverhaal

De heilige Martinus van Tours werd in 316 in Hongarije geboren. Zijn ouders waren (nog) geen christenen, zijn vader diende als soldaat in het Romeinse leger. Ook Martinus zou soldaat worden. Juist onder de soldaten waren de eerste christenen te vinden, die zelf ook weer het geloof over heel Europa verspreidden. Door zijn medesoldaten leerde Martinus het christelijk geloof kennen. Hij werd ingeschreven als



doopleerling. Op achttienjarige leeftijd liet hij zich dopen. Twee jaar later nam hij zijn ontslag uit het leger, omdat hij zich nu volledig aan de dienst van de geloofsverkondiging wilde wijden.

Hij werd de naaste medewerker van bisschop Hilarius van Poitiers. Deze wijdde hem tot diaken. Voor het priesterschap voelde Martinus zich niet waardig genoeg. Eerst vertrok hij naar Hongarije om zijn ouders over

Jezus Christus te vertellen. Zijn moeder werd christen, zijn vader weigerde. Zijn landgenoten joegen hem weg.

Teruggekeerd naar Gallië begint Martinus met het leven van een kloosterling. Hij verzamelt mannen om zich, met wie hij samen een leven van gebed en boete leidt. Door zijn gebed gebeuren er steeds meer wonderen: vele genezingen en ook dodenopwekkingen. Martinus staat bovendien bekend om zijn vrijgevigheid. Op aandringen van de gelovigen wordt hij later bisschop van Tours.

De halve mantel

Martinus wordt afgebeeld als een soldaat op zijn paard, die zijn mantel deelt met een bedelaar. Dit gaat terug op een gebeurtenis in de tijd nog vóór zijn doop. Voor de poorten van Amiens zag hij een bedelaar, die hem om een aalmoes vroeg. Omdat hij verder reeds alles had weggegeven deelde hij zijn mantel en gaf een helft aan de bedelaar.

<De helft van de uitrusting van een Romeinse soldaat behoorde de soldaat persoonlijk.>

's Nachts verscheen hem in een droom Christus, omringd door zijn engelen met dit stuk mantel in zijn hand. Hij zei: 'Kijk, dit heeft Mij Martinus, de doopleerling, gegeven'. Zo wordt Martinus vooral als de heilige van de naastenliefde vereerd.



Een van de gebruiken rond zijn feestdag is de lampionnenoptocht - oorspronkelijk een heidens gebruik -, die echter met Sint Maarten als middelpunt wil verwijzen naar het licht dat Christus in de wereld heeft gebracht. Door te handelen uit liefde tot Christus worden ook wij 'lichtdragers' in onze wereld.

Kerkdiensten

Zaterdag 8 november: Maria op zaterdag:

09.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: in oude vorm/latijn.

16.00 tot 17.00 uur, **Limbricht:** Biechtgelegenheid.

19.00 uur, **Guttecoven:** H. Mis met samenzang: voor de parochie.

Zondag 9 november: Kerkwijding van Sint Jan van Lateranen

09.45 uur, **Einighausen:** H. Mis met samenzang: voor de parochie; voor Tilla Leenders (gest.jaard.); voor ouders Stans-van Peij (jaard.)

11.00 uur, **Limbricht:** GEZINSMIS met koorzang: voor de parochie; jaardienst voor Nico Mulder.

14.00 uur, **Limbricht:** Doopviering

15.00 uur, **Einighausen:** Doopviering

Maandag 10 november: H. Leo de Grote, paus en kerkleraar

09.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: voor de overleden priesters.

14.00 uur, **Limbricht:** Aanbiddingsuur met Rozenkrans.

Dinsdag 11 november: H. Martinus van Tours, bisschop

14.00 uur, **Limbricht:** Aanbiddingsuur met Rozenkrans.

19.00 uur **Guttecoven:** H. Mis: voor de offeraars bij de H. Antonius.

Woensdag 12 november: H. Josafat, bisschop en martelaar

19.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: voor fam. Otto-Causin

Donderdag 13 november:

09.00 uur, **Einighausen:** H. Mis: voor overledenen van de families Cox en Knarren.

Vrijdag 14 november:

14.00 uur, **Limbricht:** Aanbiddingsuur/biechtgelegenheid.

19.00 uur, **Limbricht:** H. Mis in oude vorm/latijn:

Zaterdag 15 november: Maria op zaterdag

09.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: in oude vorm/latijn.

16.00 tot 17.00 uur, **Limbricht:** Biechtgelegenheid.

19.00 uur, **Guttecoven:** H. Mis met koorzang: voor de parochie; jaardienst voor Pierre en Annie Hermans-Lomme en zoon Sjra.

Zondag 16 november: Drieëndertigste zondag door het jaar

09.45 uur, **Einighausen:** H. Mis Caeciliamis b.g.v. Caeciliafeest van Fanfare Concordia; voor de parochie; voor Pastoor Fons Peutz (gest.jaard.); voor Hubertine Notermans (gest.jaard.); voor Karel en Gerard Notermans; voor Roos Notermans-Dohmen (jaard.); voor Mia en Pierre Notermans-Soons (gest.jaard.); voor José Hornesch-Perebooms, alsmede ouders Hornesch en ouders Perebooms; voor Xaveer Schlössels en Riet Schlössels-Baggen (gest. jaard.); voor Sjeng Dreissen en Mia Dreissen-Mobers, alsmede voor Wil, Tjeu en Humphrey;

11.00 uur, **Limbricht:** H. Mis met samenzang: voor de parochie; gest. jaardienst voor Tilla Savelkoul;

Maandag 17 november: H. Elisabeth van Hongarije

09.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: voor de zielen in het vagevuur, voor Bert Starmans en voor een bijzondere intentie;

14.00 uur, **Limbricht:** Aanbiddingsuur met Rozenkrans.

Dinsdag 18 november: Kerkwijding van de basilieken van de heilige apostelen Petrus en Paulus

14.00 uur, **Limbricht:** Aanbiddingsuur met Rozenkrans.

19.00 uur **Guttecoven:** H. Mis: voor offeraars bij de Veldkapel.

**Tijdens de wintertijd zijn de kerken van ons cluster
dagelijks geopend van 10.00 tot 16.00 uur**

Woensdag 19 november:

19.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: voor Albert Cox en Anna Cox-Zenden; voor de vervolgte christenen.

19.45-20.45 uur, **Limbricht:** Aanbiddingsuur.

Donderdag 20 november:

09.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: voor de zielen in het vagevuur; dat het Rijk van de Goddelijke wil spoedig mag komen.

Vrijdag 21 november: Opdracht van de H. Maagd Maria

14.00 uur: **Limbricht:** Aanbiddingsuur/biechtgelegenheid.

19.00 uur, **Limbricht:** H. Mis in oude vorm/latijn:

Zaterdag 22 november: H. Cecilia, maagd en martelares

09.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: in oude vorm/latijn.

16.00 tot 17.00 uur, **Limbricht:** Biechtgelegenheid.

19.00 uur, **Guttecoven:** H. Mis met samenzang: voor de parochie; voor Frans en Lenie Alofs-Lomme.

Zondag 23 november: Hoogfeest van Christus Koning van het Heelal

09.45 uur, **Einighausen:** H. Mis met samenzang: voor de parochie; voor ouders Miets en Jo Tegelaers (jaard.)

11.00 uur, **Limbricht:** H. Mis met samenzang: voor de parochie; voor Mia Mengelers-Wetzels [offergang];

Om te noteren:

Maandag 17 november en 1 december: Bijbelmeditatie in pastorie.

De werken van barmhartigheid

1. De hongerigen spijzen
2. De dorstigen laven
3. De naakten kleden
4. De vreemdelingen herbergen
5. De zieken verzorgen
6. De gevangenen bezoeken
7. De doden begraven

De zeven geestelijke werken van barmhartigheid zijn:

1. De onwetenden onderrichten
2. In moeilijkheden goede raad geven
3. De bedroefden troosten
4. De zondaars vermanen
5. Het onrecht geduldig lijden
6. Beledigingen vergeven
7. Voor de levenden en overledenen bidden