

Parochieblad Cluster Limbricht – Einighausen – Guttecoven



Pastoor M. Otto

Pastoor Janssenstr. 16
6141 AN Limbricht
Tel. 046-451 55 95
m.a.j.otto@hetnet.nl

28 maart t/m 12 april 2026

Het bewuste lijden van Jezus

Soms wordt Jezus voorgesteld als de ‘mislukte profeet’, die ondanks alle goede bedoelingen helaas door de mensen werd afgewezen, misschien omdat men zijn boodschap wat irreëel vond. De realiteit is anders: Jezus was zich tevoren duidelijk van bewust wat op Hem afkwam en Hij heeft het ook zo aanvaard om ons mensen te verlossen. “Niemand neemt het leven van Mij af, zei Hij tevoren, maar Ik geef het uit me zelf.” Meerdere keren heeft Hij zijn leerlingen zijn lijden tot in detail voorspeld, maar ook aan toegevoegd dat Hij na drie dagen weer van de doden zou verrijzen, hetgeen ook daadwerkelijk gebeurd is. En daarom was Hij heel zeker geen mislukte profeet!

Lijden, ook lichamelijk lijden wordt erger in de mate dat men zich er van bewust is, of nadrukkelijk er op gericht wordt. Als men afgeleid is of wordt, dan zal men pijn veel minder voelen; soms merkt men pas naderhand dat men zich ergens gewond heeft. Jezus heeft heel duidelijk zijn lijden voorzien en het bewust op zich genomen; juist dat maakte enerzijds nog erger, maar anderzijds ook zo waardevol.

Wat betekent dat voor ons? Wij kunnen Jezus niet genoeg danken voor Zijn lijden en sterven, want daardoor is voor ons de toegang tot de hemel mogelijk gemaakt. Omdat Jezus door Zijn lijden eerherstel heeft



gebracht voor de zonden van de mensen, kunnen wij, als Hem in geloof en liefde volgen, de hemelse heerlijkheid binnen gaan.

Wij maken echter ook zelf op verschillende wijze geestelijk of lichamelijk lijden mee: het lijden van eenzaamheid of onbegrip, het lijden van de oude dag of de pijn die maar niet wil overgaan, of ook de gewone moeilijkheden in de omgang met anderen: dat alles kunnen wij ook bewust als ons offer met het lijden van de Heer verenigen. En door het kruis dat wij met Jezus meedragen ontvangen wij ook zijn kracht. Laten wij Jezus danken voor Zijn lijden en sterven dat ons verlossing heeft bewerkt.

Met name in de Goede Week bent u uitgenodigd om aan de verschillende vieringen in onze kerken deel te nemen.

Kerkdiensten

Zaterdag 28 maart:

09.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: in oude vorm/latijn.

16.00 tot 17.00 uur, **Limbricht:** Biechtgelegenheid.

19.00 uur, **Guttecoven:** H. Mis met wijding palmtakken, samenzang: voor de parochie; voor Lenie en Frans Alofs-Lomme; voor de overleden ouders Mia Corten-Webers en Jozef Corten.

Zondag 29 maart: Palmzondag

09.30 (!) uur, **Einighausen:** H. Mis met wijding palmtakken, samenzang: voor de parochie; voor Roos Notermans-Dohmen;

11.00 uur, **Limbricht:** H. Mis GEZINSMIS met inleveren vastendoosjes; koorzang, wijding palmtakken: voor de parochie.

Maandag 30 maart:

09.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: voor de bekering van de arme zondaars op voorspraak van O.L.Vrouw van Fatima.

14.00 uur, **Guttecoven:** Bidden van de Kruisweg.

Dinsdag 31 maart:

Vandaag vervalt het bidden van de kruisweg

18.00 uur, **Einighausen:** Boeteviering met biechtgelegenheid.

19.00 uur **Guttecoven:** H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij de Veldkapel.

Woensdag 1 april:

19.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: voor alle zielen in het vagevuur.

Donderdag 2 april: Witte Donderdag, begin van het Paastridium

19.00 uur, **Guttecoven:** Plechtige H. Mis met herdenking van de instelling van de Eucharistie en het priesterschap, opgeluisterd door de parochiekoren; voor de overleden parochiepriesters.

Tot 22.00 uur, **Guttecoven;** Aanbidding. Tevens biechtgelegenheid.

Vrijdag 3 april: Goede Vrijdag. Herdenking van het Lijden en Sterven van de Heer; Vasten en onthoudingsdag

15.00 uur, **Einighausen:** Bidden van de Kruisweg.

15.00 uur, **Limbricht:** Bidden van de Kruisweg.

19.00 uur, **Guttecoven:** Viering van het LIJDEN en STERVEN van de Heer, Passieverhaal – Kruisverering - H. Communie.

Zaterdag 4 april: Paaszaterdag

16.00 tot 17.00 uur, **Limbricht:** Biechtgelegenheid.

20.30 uur, **Guttecoven:** PAASWAKE: ontsteking van de paaskaars-lezingen uit de H. Schrift - H. Mis: om Gods zegen over de parochies Einighausen, Guttecoven en Limbricht: jaardienst voor Sjra en Sophie Hermans-Wetzels (st.); voor Marij Hermans (offergang).

Zondag 5 april: Paaszondag. Verrijzenis van de Heer

08.30 uur: **Guttecoven:** H. Mis om Gods zegen over de parochie.

09.45 uur, **Einighausen:** H. Mis met koorzang: voor de parochie; voor Hubertine Notermans en Frits Notermans; t.i.v. Bert Zevenhuizen, Mat van Stijn en Dré Lumens namens Oude Ambachten Einighausen;

11.00 uur, **Limbricht:** H. Mis met koorzang: voor de parochie; jaardienst voor Math Salden.

12.30 – 13.15 uur: H. Communie aan zieken en thuiszittenden

Maandag 6 april: Tweede Paasdag

10.30 uur, **Limbricht:** H. Mis met samenzang: voor de parochie.

Dinsdag 7 april: Oktaaf van Pasen

14.00 uur, **Limbricht:** Aanbiddingsuur met Rozenkrans.

19.00 uur, **Guttecoven:** H. Mis: voor diaken Sjra Lomme.

Woensdag 8 april: Oktaaf van Pasen

19.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: voor de zielen in het vagevuur.

19.45-20.45 uur, **Limbricht:** Aanbiddingsuur.

Donderdag 9 april: Oktaaf van Pasen

09.00 uur, **Limbricht:** voor levende en overleden familieleden Van Lierop-Geerts.

14.00 uur: **Limbricht:** Aanbiddingsuur/biechtgelegenheid.

Vrijdag 10 april: Oktaaf van Pasen

14.00 uur: **Limbricht:** Aanbiddingsuur/biechtgelegenheid.

18.30 uur: **Limbricht:** Rozenkransgebed

19.00 uur: **Limbricht:** H. Mis in oude vorm/latijn.

Zaterdag 11 april: Oktaaf van Pasen

09.00 uur, **Limbricht:** H. Mis: in oude vorm/latijn.

14.00 uur, **Limbricht:** Huwelijksluiting van het bruidspaar Duin – Otero Martin

16.00 tot 17.00 uur, **Limbricht:** Biechtgelegenheid.

19.00 uur, **Guttecoven:** H. Mis met samenzang: voor de parochie; voor Wilhelmus Hubertus Salden (st.); voor Hub Bogie (offergang); voor Nic Bogie (offergang).

Zondag 12 april: Beloken Pasen / Goddelijke Barmhartigheid.

10.30 uur, **Limbricht:** GEZINSMIS: voor de parochie; voor Peter Hendrik Storms en Maria Johanna Elisabeth Storms-Jansen alsmede voor alle overleden familieleden (jaard.).

De kerken van ons cluster zijn dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur

Gods liefde wacht op ons!

Biechtgelegenheid is in deze dagen:

- Dinsdags van 10.30 – 12.30 uur in het Bezinningshuis 'Regina Carmeli' in Sittard, Kollenberg 2.
- Zaterdags van 16.00 tot 17.00 uur in Limbricht (tenzij anders aangegeven).
- Dinsdag 31 maart om 18.00 uur in Einighausen.
- Donderdag 2 april van 20.00 tot 22.00 uur in Guttecoven.



U kunt ook altijd een afspraak maken met de pastoor, ook voor een biechtgesprek aan huis.

Om te noteren:

Op zondag 29 maart (Palmzondag) begint de h. mis in Einighausen 15 min. eerder, dus om 09.30 uur.

Maandag 13 april en 27 april, 20.00 uur: Bijbelmeditatie in pastorie.

In de Heer overleden is:

Jo Goltstein-Perebooms, Past. v. Kanstraat 10, Guttecoven, 83 jr.

Moge zij rusten in Gods vrede. De familieleden wensen wij veel sterkte met dit verlies.



Koffie-uurtje op Paasmandag 6 april

Op de eerste dag dat wij met het nieuwe misschema beginnen bent u uitgenodigd voor het koffie-uurtje in de pastorie, aansluitend aan de h. mis van 10.30 uur. Welkom!

Welkom voor de vieringen van de Goede Week

U bent uitgenodigd voor de vieringen in de Goede Week. Als teken van ons geloof in Jezus en als teken dat wij het eeuwig leven lief hebben.

- Op **Palmzondag** vieren wij de Intocht van Jezus in Jeruzalem. Hij komt als koning, maar “Zijn koningschap is niet van deze wereld”. Om 11.00 uur is een Gezinsmis in Limbricht. Met de kinderen houden wij een palmprocessie door de kerk.



- Op **Witte Donderdag** herdenken wij het Laatste Avondmaal. Jezus heeft toen het sacrament van de Eucharistie ingesteld. Een dag, om God te danken voor de H. Eucharistie en het Priesterschap. 19.00 uur H. Mis in Guttecoven. Aansluitend is ook gelegenheid om biddend te blijven bij Christus in het allerheiligst Sacrament.



- Het lijden en sterven van Christus herdenken wij op **Goede Vrijdag**. Om 15.00 uur is de Kruisweg in Limbricht en Einighausen. De plechtige viering van het lijden van de Heer gebeurt in de avondviering om 19.00 uur **in Guttecoven**. Wij verenigen ons met de lijdende Heer door op deze dag te *vasten*.



- Paaszaterdag in de avond (20.30 uur) vieren wij de verrijzenis van de Heer in de plechtige **paaswake (in Guttecoven)**. Christus, het “Licht der wereld” heeft de duisternis van zonde en dood verdreven. Zoals de brandende paaskaars de kerk wordt binnengedragen, zo wil Christus met Zijn licht in ons leven komen. Wij hernieuwen onze doopbeloften ter herinnering aan ons doopsel.



**Pastoor en kerkbestuur wensen alle parochianen een
ZALIG PASEN**